

PARANTEZ

KÜLTÜR - SANAT - EDEBİYAT

Ecrin Nur ÖZTÜRK
HAYALLERİMDE

Bulutlarda dolaşırdım,
Kitaplarla konuşurdum.
Gökkuşağında otururdum,
Hayallerimde.

Bulutlardan aşağıya,
Süzülürdüm.
Hep mutlu olurdum,
Hayallerimde.



Şeyma KALKA

Merve GEYİK
DEĞER

Günlerden bir gün, köyün birinde yaşlı bir Fatma nine yaşarmış. Bu ninenin kocası ölmüş, bu ninede tek başına kalmış. İki oğlu ve iki kızı olan Fatma ninenin çocukları babalarından kalan mirasları alıp başka bir şehre yerleşmişler. Fatma nine kocası ölmeden önce durumu iyiydi fakat kocası ölünce durumu kötü oldu, tabii ki çok üzgündü. Fatma ninenin yaşadığı köyde ona yardım eden komşuları vardı, ama sürekli çocuklarını soruyordu. Komşuları onları boşa bekleme deseler de Fatma nine umudunu kaybetmiyordu. Fatma nine her gün başka ümitlerle başlıyordu yeni güne, her kapı çaldığında çocuklarının geleceğini düşünüyordu ama nafîle... Bir gün Fatma ninenin komşuları yanına gelip seni huzur evine yatralım dediler, Fatma nine tabii ki istemedi böyle bir şeyi.

Komşuları orada en azından, biraz yemeğin, sıcak yatağın, yeni arkadaşların olur dediler ama Fatma nine kabul etmedi ve hemen gidin evimden diye bağırdı. Komşuları giderken sen düşün biraz dediler, Fatma nine ağlamaya başladı. Aradan günler geçti ama hiçbir gün çocukları gelmedi. Fatma nine komşusu sayesinde çocuklarından birinin numarasını buldular ve aradılar. Telefonu açan oğlunun sesini duyunca gözyaşlarını tutamadı ve "Yavrumsun ben size ne yaptım? Ben sizi dokuz ay karnımda taşıdım, büyüttüm bu yaşıma kadar getirdim. Siz bunları mı bana layık gördünüz?" dedi. Oğlu "Seni istemiyoruz bir daha bizi arama" dedi ve telefonu yüzüne kapattı. Fatma nine ağlamaya başladı, komşularının yanına gidip, "Beni huzur evine götürün." dedi. Komşuları huzur evine götürdüler, Fatma nine komşularından helallik isteyip artık geri kalan hayatına yeni bir sayfa açtı.

Orada kendi yaşlılarında arkadaşları, lezzetli yemekleri ve sıcak yatağı olmuştu. Bazen eski komşuları Fatma nineyi ziyarete geliyorlardı. Ara sıra çocukları aklına gelince ağlıyordu. Bir gün ziyaretçin var dediler, Fatma nine komşularım gelmiştir diye düşünüyordu, birde karşısında ne görsün! Çocukları ve torunları gelmiş, gözyaşlarına hâkim olamadı. Torunlarına ve çocuklarına bir güzel sarılıp onlarla özlem giderdi. Çocukların Fatma nineden özür dilediler ve Fatma nineyi oradan alıp evlerine götürdüler. Fatma nine artık çok mutluydu...

Eda Nur ERDEM
SEVGİ

Güzel mi güzel çiçeklerin yetiştiği mis kokulu bir sera varmış. Bütün insanlar buraya gelip çiçekleri koklar, bazıları ise bu kısa anı uzatmak için çiçekleri satın almış.

Çiçekleri satın alanlar arasında küçük bir tane kız çocuğu varmış. Bu kız, çiçeklerin nasıl bu kadar uzun süre solmadıklarını merak ediyormuş. Merakını gidermek için mis kokulu çiçeklerin olduğu seradan annesi lale satın almış. Lale, bakımını üstlenecek kişinin bir çocuk olmasından mutluymuş. Küçük kız hiç aksatmadan laleyle ilgilenmiş. İkisinin birbirine olan sevgisi gitgide artıyormuş.

Unutmayın bir çiçek bile olsa sizin sevginiz karşılığında mutlu olur.

Amira NASSAN
BENİM HAYATIM

Ben Halep'te doğdum. Biz evde altı kişiyiz. Biz önceden Suriye'de yaşıyorduk. Çok mutluyduk. Arabamız, evimiz tarlamız vardı. Biz çok mutlu bir aileydik. Sonra yavaş yavaş tartışmalar başladı. Silahlar patlamaya bombalar patlamaya başladı. Ben Halep'te 3. Sınıfa kadar okudum. Sonra okullar kapandı. Ben çok üzüldüm. Sonra savaş başladı. Uçaklar geldi. Bombalar attılar. Ben ve herkes çok korktu.

Keşke hiç savaş olmasaydı. Çünkü evimiz yıkıldı. Arabamız bombalandı. Biz Türkiye'ye geldik. 2. Sınıftan başladım okula. Okuma yazma öğrendim. Sonra okul değiştirdim. Şimdi 4.sınıfa gidiyorum. Bu ülkeyi, arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum.



Meryem AYGÖREN

OSMAN İLE MATEMATİK MACERASI

Osman matematik dersini hiç sevmiyordu. Sevmediği için de o dersle ilgilenmiyordu. Öğretmeni başarılı bir öğrenci olması için çok çaba harcıyordu ama Osman'ın ilgisi bilgisayar oyunlarında idi gün boyu oyun oynuyordu dersin yüzüne hiç bakmıyordu. Bir gün kendisine sordu. "Neden ödevlerini yapmıyordu ve her gün öğretmeninden azar işitiyordu?" "Neden sınıfın en çalışkanı Şakir gibi olamıyordu?"

Ecrin Özbek

ECE'NİN CESARETİ

Merhaba ben Ece. Ben köylü kızıyım. On altı yaşındayım. En büyük hayalim üniversiteye gidip çok iyi bir iş sahibi olmak. Fakat buralarda çok iş var. Annem artık toprağı çapalamaktan, ağacın üstüne çıkıp vişne toplamaktan ayakları tutmuyor. Onu bırakırsam buradaki işleri kim yapacak? Benim normalde 3 sene sonra üniversitede olmam gerek. 3 SENE SONRA... Ben mışıl mışıl uyurken saat tam 07:30' da zil çaldı. Bu saatte bizim eve kim gelebilir diye çok merak ettim. Meğer postacıymış "Ece BAYRAK siz misiniz?" diye sordu. "Evet. Buyurun, benim" dedim. "Sizi Ankara Yenimahalle'deki koleje çağırıyorlar." dedi. Bir anneme baktım bir davetiyeye bir annem ne olacak diye düşündüm birde anneme halam bakabilir diye düşündüm

BİR HAFTA SONRA

Hemen halama bir mektup yazdım ve bavulumu topladım. Hemen yola çıktım. Ankara'ya trenle İstanbul'dan gitmek çok zor bir yolculukmuş. Okulda arkadaşlarımı çok seviyordum. Fakat arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlardı. Neden mi? Köylü olduğum ve gözlük taktığım için. Ben çok zorlukla üniversiteyi bitirdim ve son sınav olan KPSS' ye girdim.

KPSS' ye gireceğim gün çok heyecanlıydım. Sınav bitti ve sonuçlar açıklandı. Birinci ben olmuş ve iyi bir hastaneye atanmışım. Birkaç sene sonra Doç. Dr. Ece BAYRAK olmuş. Daha sonra uçakla annemi almaya İstanbul'a gitmişim tabi ki halamı almayı unutmamışım. Eve gelip annemden özür diledim sonra halamı ve annemi alıp Ankara'daki hastaneye götürmüştüm.

Annem yıllardır savaştığı kanser hastalığı için ameliyata girmişti. Ameliyat çok başarılı geçmişti. O günden sonra annem, halam ve ben mutlu mesut yaşadık.

"Her şey kendi elindeydi kendisi isterse her şeyi yapabilirdi inanmak yapmanın yarısıdır. O günden itibaren çalışmaya başlamıştı ama bir türlü yapamıyordu. Şakir kesin bir hile peşindeydi. Ertesi gün Şakir'in çantasına çaktırmadan kamera koydu, bakalım gerçekten ders mi çalışıyordu yoksa ödevlerini başkası mı yapıyordu? Eğer öyleyse Şakir'in sırrını saklayıp kendisi de o kadar çalışkan olabilirdi. Ertesi gün kamerayı gizlice aldı. Çok heyecanlıydı. Kamerayı hemen açtı, çok mutlu olmuştu çünkü Şakir ödevlerini kendisi yapmıyordu bu demek oluyor ki Osman da bir o kadar çalışkan olacaktı. O gün bu yöntemi denedi, gerçekten işe yarıyordu. Birkaç ay geçmişti ki Osman da sınıfın en çalışkanlarından oldu. Öğretmenleri o gün Osmanlara gelecekti, Osman'a sürpriz yapacaktı. Osman'ın odasına doğru parmak uçlarına basarak gitti. Bir de ne görsün Osman'ın ödevlerini arkadaşları yapıyor. Öğretmen büyük bir sinirle odaya girdi. Osman utancından kıpkırmızı olmuştu. Öğretmen Osman'la konuşma yaptı. Okulda tekrar konuşma yaparken Osman Şakir'i de şikâyet etti. Öğretmen Şakir'den hiç beklemediğini söyledi ve Osman'dan Şakir'in nerden biliyorsun yaptığını diye sordu Osman da olan her şeyi anlatmak zorunda kaldı öğretmen derin bir nefes aldı ve çantaya gizli bir şey koyduğu için yanlış yaptığını anlattı. Bundan sonra böyle şeyler yapmayacaktı. "Acaba Şakir de artık çalışkan olacak mı? Eğer o çalışkan olacaksa ben de olmak zorundayım." Diye düşündü. O gün ders çalışmaya başlamıştı. Sorulara bir göz attı sorulardan hiçbir şey anlamamıştı. Çünkü öğretmenin yaptığı konuşma aklına takıldığı için öğretmenin anlattığı dersi dinleyememişti. Öğretmen ertesi gün sordu:

Test çözdünüz mü? Dedi. Sadece Osman çözmemişti. Ama öğretmeni ilk günlüğüne bir şey demedi. Diğer günler dersi dinleyip test de çözmüştü, öğretmeni her gün test çözdünüz mü? Diye soruyordu. Artık her gün test çözüyordu ve bu sefer gerçekten Şakir ve Osman sınıfın en çalışkanları olmuştu.

Yağmur KARCI

KARDEŞİM BENİM

**Kardeşimi severim ben,
Her zaman gülüp eğleniriz.
Dünyanın en tatlı hediyesi oldu,
Kardeşim benim.**

**Sensin bana sevgi veren,
Sensin bana mutluluk veren.
İyi, kötü her gün yanımda oldun,
Kardeşim benim.**

Ecrin Miray ÖMÜR

KİTAP

**Dostumdur kitap benim,
Bilgi, öğüt kaynağım.
Derslerimin rehberi,
Her zaman yanımdadır.**

**Severim onu ben,
Ayırmam yanımdan.
Ben neredeysem o orada
Mutluyum ben onunla.**

Beren KOÇAK



Elif ÖZTÜRKLER

BEN ŞOFÖR OLDUĞUMDA

Araba sürmeye hazırdım. Sınavı geçtim ve ehliyetimi almıştım. İlk önce arabamın bozuk olup olmadığını kontrol ettim. İlk sürüşümü yapacaktım.

Trafiğe çıktım. Kırmızı ışık yandığında durdum. Ama gördüm ki bir kişi kırmızı ışıkta geçti. Diğer yeşil ışık yanınca geçti. İyi ki dikkatliydim. Sol ve sağına bakıp geçmiş. Karşı tarafta trafik polisi vardı. O kırmızı ışıkta geçen arabayı durdurdu ve ona ceza yazdı. Hem de o araba durmadığı için az kalsın bir yayaya çarpıyordu. Neden trafik kurallarına uymuyordu ki? Yeşil yandı geçtim. Markete gidecektim. Sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen bir sürü insan bekliyordu. Ben sinyal verdim eğer vermeseydim o hala bekliyor olacaktı.

Markete girdim. Alışverişim bitince arabaya bindim. Artık yürüyerek eve gidip gelmeyecektim. Çok yoruluyordum. Eve döndüm. İlk sürüşüm iyi geçmişti.

Yağmur AKAR
RÜYAM

O gün oyunda ebe yi seçiyorduk. Sayıştırdık, ben şoför oldum herkesi ezdim. Affedersin yumurta seni böcek zannettim. Dim dim dim yemeğimi ben yedim. Ebe Gizem çıktı. Saklambaç oynadık. 1-2-3-4.....29-30 önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebeeee...

Ben o sıra arabaların arasına saklandım sonra aklıma arabamız geldi ona bindim ama olamaz! Dedim. Bu bizim araba değildi. Şoför amca geldi. Ben saklandım ve yola çıktık geldiğimiz yer bakkaldı. Ben arabadan çıkacaktım ki adam geldi cüzdanını aldı ben o sıra arabadan çıkmaya çalıştım. Kapılar kilitliydi ön koltuğa geçtim. Arabayı yanlışlıkla çalıştırdım. Şoför bendim artık. Önce kırtasiyeye geçtim, sonra bankayı ondan sonra benzinciyi, sonra bir okulu geçtim sonunda durdum. Sonra trafik polisi geldi kaçtım bir karakola, aldım bir elime şapka, polis oldum bir anda, buldum bizim amca'yı evime döndüm sonunda.

Arkadaşlarım meraktan öldü. Ben ise eve çıktım. Annem seslendi uyan Ata rüyayı bıraktım yatakta.

Beyyine Hüda KESER
ÇİÇEKLER

Yeryüzünün süsü çiçekler,
Oynasın güzel menekşeler.
Yaseminler, laleler ışık saçar her yere,
Karşılaşsam onlarla gözüm ışıldar hemen.

Cıvı cıvı papatyalar,
Sümbüller, güller karanfiller.
Işık saçar renk cümbüşü gözlere,
Orkide, hanımeli, akasyalar.

Ayşe BAYRAM
KUŞ VE İNSAN

Bir insanın hayatı bir kuşun kanat çırpması gibidir. Bir bakmışsın doğmuş bir bakmışsın ölmüş.

Bir kuşun hayatı bir insanın göz kırpması gibidir. Bir bakmışsın doğmuş bir bakmışsın ölmüş.

Biz insanların hayvanlara karşı hiç sevgili ve saygılı olmadığımız günümüzden belli. Bir kuş hayatı bile ailesi için insanın kalbinin olmamasından daha değerlidir. Bazı hayvanlar bizi sevmeyip saldırmış olabilirler. Bir insan hayatı bir kuşun kalbinin olmamasından insan ailesi için değerli olan çocuğu olduğu için kuştan değerlidir.

Her zaman bilelim ki hayvanların da bir canı vardır. Bizler her ne kadar ailemizin içinde değerliyse, kuşlar da aileleri içinde en gözde en değerli bireylerdir.

Göktaş ARAZ
KÖPEK İLE KAPLAN

Ormanın birinde bir köpek, bir de kaplan yaşarmış. Ormana sık sık avlanmaya gelen avcılar varmış. Günlerden bir gün avcılar yine avlanmaya gelmişler ve köpeği yakalamışlar. Köpek acı acı havlamaya başlamış. Bunu duyunca kaplan öyle bir kükreymiş ki avcılar kaçmış.

Köpek kaplana bakmış:

-Teşekkür ederim kaplan kardeş. Belki bir gün benimde sana yardımım dokunur, demiş. Kaplan ise dalga geçercesine: "Senin gibi bir köpek mi bana yardım edecek?" demiş.

Kaplan bir gün avlanmaya dışarı çıkmış. Dolaşırken birden yılan kaplanın boynuna dolandır. Kaplan kendine yardım edilmesi için kükrer. Fakat kimse yardımına gelmez. Çünkü tüm hayvanlar kaplanın avlamaya çıktığını düşündüler ve evlerine kaçışılar. Kaplanın yardımına giden sadece köpek olur. Köpek yılanı ısırır, kaplan kurtulur.

Kaplan:

-Seni küçümseyerek hata ettim, özür dilerim, der.

Bundan sonra çok iyi arkadaş olurlar.

Hasan ÖZMAĞDAN



Nehir AKPINAR OKUMANIN ÖNEMİ

Merhaba arkadaşlar,

Ben size babaannemin hayatından okuma yazmanın önemini anlatacağım.

Babaannem şuan 56 yaşında ve okuma yazma bilmiyor.

Babaannemle bir sohbetimizde,

-Babaanne neden okuma yazma bilmiyorsun? Deyince şöyle cevap verdi,

-Kızım bizim zamanımızda kız çocukları okumaz, okuyup ta ne olacak derler çocuk yaşta gelin ederlerdi...

O an babaannem adına çok üzüldüm. Kim bilir belki babaannemin de hayalleri vardı.

Oda bir öğretmen, bir doktor olmak isterdi ama ona öyle bir şans verilmemişti...o an ne kadar şanslı olduğumu hissettim. Bir an sessizlik oldu sonra babaannemin sesi, sessizliği bozdu başladı bana öğütler vermeye

-Bak kızım benim okuma yazmam yok. Hastaneye olsun Melek halanlara olsun tek başıma gidemem.

(Bu arada halam Kayserinin Melikgazi ilçesinde oturuyor)

-Okuma yazma bilmediğim için zamanın da işe bile giremedim, deden para verirse o zaman istediğimi alıyordum, vermezse yok.

Oysa okuyup bir meslek sahibi olsaydım kocamda olsa kimsenin eline bakmazdım dedi ,o yüzden sen oku kızım ,annene babana vatanına hayırlı bir evlat ol dedi.

Babaanneme sarıldım elini öptüm ve söz dedim ben okuyacağım...

Okumanın ne kadar değerli olduğunu da anlamış oldum.

Ülkemiz için, Milletimizin geleceği için cinsiyet ayrımı yapmadan okumalıyız .

Nisa KALAYCI BEN BİR ÇOCUĞUM

Ben bir çocuğum,
Eğlenirim, koşarım.
Ailemle vakit geçirir,
Arkadaşlarımla oynarım.

Ben bir çocuğum,
Oynamayı severim.
Ne sıkılırım ne of derim,
Oyun oynamayı severim.

Beren KOÇAK KAR

Yağar beyaz beyaz
Kaplar etrafı.
Onlarla oyun oynarız,
Çok severim ben karı.

Çıktım cama baktım,
Bir de baktım kar yağıyor.
Hemen indin aşağıya,
Oynadım karlarla.

Çağırdım arkadaşları,
Karlara baktık.
Kardan adam, kartopu,
Yaşasın kar yağdı.

MÜHÜRLÜ SANDIK

OYA TATLIBAL



44

YAYINLARI

babil

Ecrin Miray ÖMÜR MÜHÜRLÜ SANDIK

Merhaba arkadaşlar! Şimdi sizlere çok severek okuduğum serili bir kitabı tanıtacağım. Bu seri dört kitaptan oluşuyor. Bu kitaplar şunlar; "Mühürlü Sandık, Büyük Sır, Işıklı Yol ve Şatıra". Bu kitapların yazarı Oya Tatlibal'dır. Kitap kısaca şöyledir;

"Kitapta dört ana karakter vardır. Bunlar; "Uzay, Çiğdem, İdris Ali ve Betül Sena" dır. İdris Ali çocuk yaşta ailesini kaybetmiştir. Halası ile kalıyordur. Çiğdem ile Uzay 'da iki kardeşdir. Çiğdem kabakulak hastalığı yüzünden gözlerini kaybetmiştir. Bu dört arkadaş her zaman

birbirlerini destekleyip zorlukları beraber aşmışlardır. Bir de bir gün İdris Ali anne ve babasının mezarında bir sandık bulmuştur. Diğer arkadaşlarına haber verip sandığı çıkartmışlardır. Sonra sandığı açıp içine bakmışlardır. İçinde bir defter, bir deri parçası üzerinde resimler gibi simgeler bulmuşlardır. İdris Ali bu defteri açıp okumaya başlamış. İşte macera o zaman başlamıştır. Defterde " Yada taşı" diye bir taşın bahsediliyormuş. Bu taş büyümlü bir taşmış. Bu taşın sahip olmak isteyen bir de "Karaser" adında kötü bir varlık varmış. Bu taş onun eline geçerse bütün dünya karanlık olacakmış. Defteri okuduktan sonra bu dört arkadaş bir sürü macera yaşamış." Yani kitap kısaca böyledir. Sizlerin de okumasını tavsiye ederim.

İMTİYAZ SAHİBİ

Mehmet Ali ATLI

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Ömer OCAK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ayla ÖZCAN

GÖRSEL DANIŞMAN

Safnaz YILMAZ

YAYIN KURULU

Canan TACER

İsmail ARIK

Nilüfer DİNÇER

OKUL ADRES TELEFON

YAVUZ SELİM İLKOKULU

Yavuz Selim Mahallesi Hükümet Caddesi No: 48
Çubuk/Ankara (0312) 837 11 56- (0312) 837 71 72