



PARANTEZ

KÜLTÜR - SANAT - EDEBİYAT

Sude Semanur YILDIZ SEVGİLİ BABAM

Çubuk, 17 Şubat 2017

Ben büyüdüğümde profesör olmak istiyorum. Belki 50 yaşında emekli olabilir ve mesleğimde çok başarılı olabilirim. Belki de hemen ecelim gelebilir.

Bugün sana karşı üzücü bir olayı anlatmak istiyorum. Umarım ki bu mektubu sıkılmadan okursun. Beni görürsün baba. Dün okuldan geldikten sonra hemen Limon ' un ayağına dolanan ipi gördüm. Makası alıp Limon ' un ayağına dolanan ipi dikkatlice kestim. Çok dikkatli olmuş, bir yerini incitmemiştim. Sonra su içip hemen oyun oynadı Limon. Ben onun ayağına dolanan ipi görüp hemen kurtardım ince ipin bir kısmını. Ama ne yazık ki dolanan ip gerginleşmiş, çıkaramamış ve üstelikte ayağına takılan ip parmağını sıkmış, morartmıştı Limon ' un ayağını. Hemen annemden yardım istemek gelmişti aklıma. Annemi çağırınca Limon biraz ürkmüş, korkmuştu. Ama annemde çıkaramamıştı Limon ' un ayağına dolanan ipi. Annemde anneannemi çağırdı. Uzun bir süre uğraştık Limon ' un özgür kalmasına. Sonunda Limon kurtulmuştu ayağına dolanan ince ipten. Dünyalar Limon ' un olmuştu resmen. Limon ' un kanayan ayağı ve moraran parmağı iyileşmişti artık. Eskisi gibi yürüyebiliyordu. Biraz korkmuştu, ama ayağı iyileşmişti.

İşte hayvan sevgim ve iyileştirme hayalim burada. Ben büyüdünce doktor ve profesör olma hayalim. Karışım yapma hayalim. Ben doktor olursam ileride; bütün insanların hastalıklarını iyileştireceğim, hayatlarını böyle kurtaracağım. Biz babamı yani seni kurtaramadık. Ama bütün acıların geçmiştir orada. Ben de senin gibi insanların hayatlarını ve hastalıklarını kurtaracağım. İnşallah hayalim gerçekleşir. Beni sabır ve saygı ile dinlediğin için teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Kızım Sude SEMANUR

Fatma Nur KÜTÜK



Tuana ATILMIŞ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Sema'nın yarın doğum günü vardı. Bu yüzden Sema çok heyecanlıydı. Sema ve ailesi doğum günü için evlerinin salonlarını hazırlıyorlardı. Balonlar şişirilmiş, yemekler yapılmıştı. Gece saat on buçuk olmuştu. Sema yatağına girdi. Gözüne uyku girmiyordu. Yarının süper geçmesini istiyordu. Yatakta dönüp durdu. Ancak bir saat sonra bir buçuk saat sonra uykuya dalabildi. Sabah saat yedide kaktı. Her şeyi bir defa daha kontrol ettiler. Sema televizyon izlemek için odasına çekildi. Zil çaldı. Gelen teyzesi ve anneannesiydi. Onlar beş saat önce gelmişlerdi. Sema sınıfından 10 arkadaşını çağırmıştı. Sema saat on bir buçuğa kadar televizyona baktı, resim çizdi. Saat on bir buçukta yakın arkadaşı Irmak geldi. Sema Irmak'ı yarım saat önce çağırmıştı. Sema gelecek hediyeleri çok merak ediyordu.

Acaba arkadaşları Sema'ya ne almışlardı. Yarım saat öyle çabuk geçmişti ki. Saat on ikide arkadaşları gelmeye başladı. Herkesin elinde bir hediye vardı. Arkadaşı Deniz'in babaannesi hasta olduğu için Deniz gelemeyecekti. Herkes gelince yemekler yendi, pasta üflendi, oyunlar oynandı. Sıra Sema'nın en sevdiği bölüme gelmişti. Hediyeleri açacaktı. Sema gelen hediyeleri çok beğenmişti. Hediyeleri odasına kaldırdı. Şimdi ise sıcak soğuk oynayacaklardı. Sema küçük oyuncağın perdenin arkasına sakladı.

Arkadaşlarına oldu diye seslendi. Arkadaşları hemen içeri girip oyuncağı aramaya başladılar. Oyuncağı Sarp buldu. Saklama sırası ondaydı. Sema'nın doğum günü partisi hiçbir aksaklık olmadan sona erdi. Akşam oldu Sema doğum günü partisi çok güzel geçtiği için mutluymdu. Ayrıca teyzesi ve anneannesi bir hafta onlarda kalacaklardı. Sema günün sonunda çok yorgun düşmüştü yatağına girer girmez uykuya daldı.

Eliş ÇAYIRLI İŞARETLER

Soru işaretidir,
Benim adım.
Soru cümlesi gördüm mü,
Hemen arkasındayım.

Nokta, virgül, ünlem,
Yardımcı arkadaşlarım.
Merakta ben,
En baştayım.

İşte cümlenin gülleri,
Hepsini ayrı ayrı öğrenmeli.
Bilgimize bilgi katan,
En güzel noktalama işaretleri.



Şevval Tuana ÇAKIL KİTAP FUARI

Çok mutlu olmuşlardı. Çünkü öğretmenleri geziye gideceklerini söylemişti. Okulun bitmesini büyük bir heyecanla beklediler. Neyse ki okul bitmişti. Hazırlanıp eve gittiler. Eve gidince annesine geziye gideceklerini söylemişti. Geziye 11 Ocak Çarşamba günü gideceklerdi. Ama öyle sıradan bir yere değil, kitap fuarına gideceklerdi. Annesine izin formunu gösterdi ve "Gidebilir miyim?" dedi. Annesi ise "Evet" dedi. Büyük bir heyecanla kalem getirdi ve izin formunu doldurttu. Hemen kağıdı aldı ve çantasına koydu. Çünkü öğretmenleri getirmelerini istemişti. Akşam oldu meyvesini yedikten sonra dişlerini fırçalayıp uyudu. Yarın geziye gideceklerdi. ,

Ertesi gün olmuştu. Heyecanından dolayı erkenden kalkmıştı. hazırlanıp servisi beklemeye başladı. Okula gittiler. İlk dersi işlediler. Birinci teneffüste ihtiyaçlarını giderip sıra oldular. Otobüsü beklediler. Otobüs geldiğinde sırayla bindiler. ,

Kitap fuarına vardılar. Kitap fuarında yazarlarla konuşup sohbet ettiler. Sonra iki kişi kayboldu. Kaybolduklarında ise tam çıkacaklardı. Öğretmenleri onları kapının önünde sıra halinde bekletti, kaybolan arkadaşlarını bulmaya gitti. Onları bulduktan sonra hep beraber sınıfça fotoğraf çekindiler. Dönüş vakti gelmişti. Tekrar son bir fotoğraf çekinip otobüse bindiler. Öğretmenleri onlara ayrıç almıştı. Ayrıçları dağıttı. Ayrıçları çok beğenmişlerdi. Okula döndüler ve oradan da herkes evine dağıldı...

Nisa GÜRKAN SİRK

Çeşitli hayvanlar ve palyaçolar,
Hepsi birlikte oynuyorlar.
Komik hareketler ile
Herkesi güldürüyorlar .

Trambolinde zıplayan insanlar ,
Kükreyen aslanlar ,
Yerinde duramayan maymunlar ,
İpin üzerinde cambazlar ...

Bütün hepsi buradalar ,
Bu çadırdalar .
Burası neresi mi ?
Sirk .

Tuna ARSLAN KİMSESİZLİK

Bir gün ekmek almaya gidiyordum. Yolda kimsesiz bir çocuk gördüm, ona çok üzülüm. Adını sordum bana bilmediğim bir dil ile cevap verdi. Koşa koşa bakkala gittim ekmek aldım o kimsesiz çocuk içinde yiyecek bir şeyler aldım. Hızla onun bulunduğu yere gittim. Vardığımda çocuk orada yoktu. Ona aldığım yiyecekleri, onun bulunduğu yere bıraktım. Eve gittim akşam oldu yatmak için hazırlanıyordum. Pencereden dışarı baktığımda, kimsesiz çocuk benim aldıklarımı yiyordu. Anne ve baba hasretini ne demek olduğunu anlamıştım.

Ecrin Miray ÖMÜR ALİŞVERİŞ ZAMANI

Bir zamanlar bir şehirde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Arzu adında savurgan bir kızları varmış. Arzu alışveriş zamanı gelince ihtiyaçlarına değil isteklerine önem verirmiş. Tuvaletten çıktıktan sonra muslukları ve ışığı kapatmadan çıkarmış. Bir de Arzu'nun Asya adında tutumlu bir ablası varmış. Asya alışveriş zamanı gelince isteklerine değil, ihtiyaçlarına önem verirmiş. Tuvaletten çıktıktan sonra musluğu ve ışıkları kapatırmış. Asya kardeşinin bu yanlışını gördükçe onu dikkatli olması konusunda uyarırmış. Ama Arzu hiç umursamazmış.

Yine bir gün alışveriş zamanı gelmiş. Hazırlanıp evden çıkmışlar. Annesi Arzu'ya bir ders vermek istemiş. Alışverişte bu sefer Arzu'ya bir şey alınmayacaktı. Arzu'nun bundan haberi yokmuş. Annesi planladığını yapmış. Gerçekten Arzu çok iyi bir ders almış. Artık sınıfta ve evde ondan tutumlu çıkan olmamış.



Oğuz Arda KARABIYIK
ARKADAŞ

Bir salı sabahıydı. Gece o kadar geç yatmışım ki, öğleye doğru uyandım. Elimi yüzümü yıkadım ve güzel güzel kahvaltımı yaptım. Annemle sofrayı kaldırıırken pencereden bir çocuk gördüm. Her yerinden ter akıyordu. Hemen annemden izin alıp dışarı çıktım. Çocuğun yanına gittim adını sordum "Derman" dedi. Ne oldu?" dedim, "Bir çocuk beni durduk yere kovaladı" dedi. Sonra anne ve babasının adını sordum, "Annemin adı Derya babamın adı Eymen" dedi. Hemen çocuğu annemin yanına götürdüm ve annem "Tamam ben onları biliyorum" dedi. Hemen çocuğu bizim mahallenin bir mahalle ötesine götürdük ve annesi ile babasına verdik. Çocuk "Size ne kadar teşekkür etsem azdır, bundan sonra benim arkadaşım olur musun?" dedi.

Zeynep ÖKSÜZ
JULES VERNE'NİN HAYALGÜCÜ

Jules Verne hem zengin bir hayal gücüne hem de müthiş bir öngörüğe sahiptir.

Kitaplarında sözünü ettiği makinalar bir gün icat edildiğinde hep onun verdiği isimler kullanılarak onurlandırıldı. Ayın çevresinde seyahatten sonra aya gidildi. Sınır tanımaz hayal gücünün ürünü olan Nautilus adlı denizaltı, daha sonra gerçek nükleer denizaltıya ismini verdi. Haritalara ve büyük keşiflere duyduğu sevgi onu uzun bir zamana yayılan coğrafi hikâyeler dizisini yazmaya yöneltir.

Hiç çıkmadığı hatta yaşadığı dönemde çıkmasına olanak bile olmayan yolculukları hayal edip bunları kâğıda dökmüştür. Jules Verne'nin yazdığı kitapları çocuklar çok beğenerek okuyorlardı ve bu hikayeleri okuyan çocuklarında hayal güçleri zenginleşiyordu.

Ömer Efe ÖZBEY
KAYBOLAN ÇOCUK

Bir gün bir çocuk annesinden izin alıp dışarı çıkmış aradan tam iki saat geçmiş ama çocuk ortada yokmuş. Annesi çocuğu çok merak etmiş hatta dışarı çıkıp çocuğu aramış durmuş ama çocuk ortada yokmuş. Annesi iyice merak etmiş ve polisi aramış, aradan yarım saat daha geçmiş ama çocuk hala ortada yokmuş.

Annesi umutsuzluğa kapılmış ki kapı zili çalmış, bir bakmış çocuk kapıda dikiliyor. Annesi hemen neredeydin bu saate kadar demiş, aslında çocuk arkadaşlarıyla bir alt sokakta saklambaç oynuyormuş.



Melike ŞER

Elif PÜRLÜ
ÇEVREYİ KORUMA

Benim bir arkadaşım var. Ben onu yere çöp atarken gördüm. Arkadaşım bunu yaptığı için çok utanmışım. O gittikten sonra ben yere atığı çöpü aldım. Arkadaşım geldi ve ben ona dedim ki ;

-Arkadaşım sen çöpü neden yere attın?

Arkadaşım:

-Buralarda hiç çöp kovası yoktu o yüzden yere attım, dedi.

Ben:

-Ama bak orda çöp kovası var.

Arkadaşım:

-Aaaaaa ben oradaki çöp kovasını görmedim, dedi.

Ben de dedim ki:

-Çöp kovası olmasa bile çöpleri yere atmaman gerekir.

Bunun sonucunda çevreyi korumak hepimizin görevidir.



Beren KOÇAK

Zeynep Azra ÖZCAN
CANIM ÜLKEM

**En güzel yuvamdır,
Kimse dokunamaz,
Biz verdikçe el ele.**

**O güzel dağlarına,
Yemyeşil yapraklarına,
Kimse dokunamaz,
Biz verdikçe el ele.**

**Güzel kokulu çiçeklerine,
Mis gibi denizlerine,
Kimse dokunamaz,
Biz verdikçe el ele.**

Tuana ÖRKAN
SAKAR HANDE

Hande ve ailesi babasının işi yüzünden Bursa'dan Kocaeli'ye taşınıyorlardı. Hande arkadaşlarından ve öğretmeninden ayrılacağı için üzgündü. Bu arada Hande çok sakardı. Eski okulundaki arkadaşları Hande'ye "Sakar Hande" diyorlardı. Hande lakabını benimsemişti. Yeni evlerine giderken arabada arkadaşlarının ona "Sakar Hande" dediği günleri düşündü. Yeni evlerine geldikleri zaman yeni evlerinin eski evlerine biraz benzediğini anladı. Eve girdiler, yerleştiler, yemek yediler ve yattılar. Sabah oldu. Hande'nin yeni okuluna gitme zamanı gelmiş çatmıştı. Üstünü giyindi, elini yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı, kahvaltısını yaptı çantasını alıp annesi ile yeni okuluna gitmek için yola çıktılar. Yeni okuluna gelmişlerdi. Ve beden yapan sınıflar hariç herkes dersteydi. Annesi Hande'yi sınıfına bıraktı. Boş olan sıraya yani Arif'in yanına oturdu. Yeni sınıf arkadaşlarına ve öğretmenine nereden geldiğini, ismini söyledi. Zil çaldı. Hande ve Arif dışarı birlikte kantine gittiler. Mısır aldılar. Derse girme zili çaldığında sınıfa girdiler. Hande'nin eski okulunda derste su içmek yasak değildi. Şimdiki okulunda da yasak olduğunu bilmiyordu. Suyunu içti. Arkasındaki arkadaş



Burçak, derste su içmenin yasak olduğunu söylemek için Hande'ye seslendi. Hande arkasını dönerken elindeki suluğu sıra arkadaşı Arif'in kitabına düştü. Suluğun kapağı açık olduğu için bütün sulara Arif'in kitabına döküldü. Hande Arif'ten özür diledi. Derste su içmenin yasak olduğunu bilmiyordum dedi. Öğretmeni Hande'yi uyardı. Hande hatasını anladı ve bir daha derste su içmedi.

Sude KIRIŞ
EĞLENCİLİ YOLCULUK

Bu gün kitap fuarına gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Dün akşam erken uyumuş, bu gün de erken kalktım. Elim, yüzümü yıkadım. İçim içime sığmıyordu, bunun için hemen yemeğimi hızlı hızlı yedim. Saçımı tarayıp, giysilerimi giydim. Artık okula gidebilirdim. Saat tam sekiz olunca okula yavaş yavaş gitmeye başladım. Saat dokuza kadar okulda alıştırmaya yaptık.

Zil çaldı, otobüsler geldi. İki tane otobüs vardı. Bir otobüs büyük, bir otobüs de küçüktü. Çünkü yanımızda bir sınıf daha fuara gideceklermiş. Biz fuara giderken küçük, okula dönerken ise büyük otobüse bindik. Neyse ki fuara sağ salım geldik. Her bir bölümde ayrı ayrı kitaplar vardı. Kitapların sahibi olan yazarlar, kitaplarını imzalıyorlardı. Her bir bölümü teker teker inceliyor, geziyorduk. Bölümleri gezerken Yalçın MIHÇI adında bir sanatçı, yazar gördüm. Atatürk'e çok benzeyen, sarı saçlı, mavi gözlü bir adamdı. Ben de sonunda kendime göre bir kitap buldum. Bu kitabın adı " SOPHIE" NİN BAŞINA GELENLER". Herkes kitabını almıştı. Otobüse bindiğimizde öğretmenim bize iki tane ayraç almış, bize veriyordu.

Ben bu geziden çok zevk almış, eğlenmişim. Okula varınca annemi bir süre bekledim. Annem gelince beraber eve gittik. Herkes evlerine dağılmıştı. Aldığım kitabı çok beğenmiş, çok sevmişim. Bu kitap çok komikti. Bu gezi için öğretmenime çok teşekkür ederim.

Tunahan KÜÇÜKARSLAN
HOŞGÖRÜ

**Hoşgörülü olalım her zaman,
Birbirimize saygı gösterelim,
Hiçbir zaman ben doğrudum demeyelim,
En iyisi her zaman hoş görülü olmak.**

**Bana göre ben haklıyım karşıdakine göre o haklı,
Önemli olan hep hoşgörülü olmak ve,
Olayın tam ortasında bir karar bulmak,
En iyisidir her zaman hoşgörülü olmak.**

**En iyisidir ortak bir karara varmak,
Hepimiz bir anda karar veremeyiz,
Çünkü biz insanız,
En iyisidir her zaman hoşgörülü olmak.**

İMTİYAZ SAHİBİ

Mehmet Ali ATLI

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Ömer OCAK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Yavuz GÖZÜBÜYÜK

GÖRSEL DANIŞMAN

Gönül SEVER

YAYIN KURULU

Ali KOYUNCU

Ziya KÖKSAL

Nilüfer YALÇIN

Pınar UZUN

OKUL ADRES TELEFON

YAVUZ SELİM İLKOKULU

Yavuz Selim Mahallesi Hükümet Caddesi No: 48
Çubuk/Ankara (0312) 837 11 56- (0312) 837 71 72